

Rivier

Vannacht droomde ik over een rivier. Eroverheen voeren talloze vissersboten, allemaal met hun netten uit. Hun netten sleepten over de rivierbodem en ontnamen de rivier al het leven wat er bloeide.

Vannacht droomde ik over een rivier, het water was zout van de tranen van wat er ooit in leefde, omdat hun wereld werd verwoest door de mensen die en zelf van profiteerden, maar deze mensen wilde niet beseffen dat alles op was, als ze bleven vissen tot er niets over was dan zand en modder, ze zelf aan de beurt waren.

Vannacht droomde ik over een rivier. De vissers bleven hun netten vullen tot er iets meer over was dan zand en modder. Tot alles wat de ooit ze levensrijke oase zo mooi maakte was weggevaagd.

Vannacht droomde ik over een rivier, en toen ik wakker werd en terug in de echte wereld stapte, besepte ik dat wij allemaal vissers zijn, al willen we dat allemaal graag ontkennen.

Vannacht droomde ik over een rivier, en ook ik viste mee.