

Bokswedstrijd

Ik stap de ring in. Mijn handen ingetaped in mijn handschoenen als blokken beton. Om de ring heen hoor ik mensen roepen, maar ik kan geen van hen verstaan. Chaos. Mijn tegenstander komt als tweede de ring in. Blauwe hoek. Hij is mager en lang, rood haar. Jonger dan ik, dat wel. Hij heeft een blik van vastberadenheid, ambitie. Zijn coach schreeuwt tegen hem. Hij knikt. Mijn coach schreeuwt ook maar ik hoor hem niet. Zijn stem vermengt zich met de andere honderden. We worden aangekondigd. Ik eerst, hij als tweede. Ik ben van de rode hoek. Fel oogcontact met mijn tegenstander. Ik zie een beetje arrogantie. De scheidsrechter legt ons nog een keer de regels uit. Ik luister niet. Ik kijk alleen. Hij luistert wel. De bel luidt.

DING

‘Mag ik er even langs?’ vraag ik. ‘Natuurlijk.’ Zegt hij.